

**Verslag van het schoolkamp, door groepjes kinderen van groep 8 gemaakt.
Onze reis naar Vlieland: van woensdag 1 t/m zondag 5 juli.**

Op woensdag 10:00 uur verzamelden we op school.
We hadden al onze spullen in onze koffers gepakt.
Niet veel later zaten we in de bus.
Het was een paar uur rijden naar de boot.
De meeste kinderen vonden het op de boot leuker, omdat je meer bewegingsruimte had.
De bootreis duurde ongeveer 2 uur.
Daar aangekomen moesten we nog even lopen tot we op de camping waren.
In de avond gingen we naar het strand en daarna naar bed.

Vlieland groep 8 kamp donderdag 2 juli

We werden wakker en we gingen eten. Daarna gingen we naar het dorp.
Dat was leuk! Er werden veel souvenir'tjes gekocht en veel eten:).
Het was heel gezellig.

Na het middageten gingen we naar het zwembad.
De glijbaan was heel cool en in het zwembad werden er heel veel salto's gemaakt.
Om 10 uur ongeveer begon de dropping.
We gingen met de klas in 2 witte busjes en werden in de duinen gedropt.
In de duinen waren veel geiten. We gingen in 4 groepjes.

Er gingen 2 kinderen met de juf mee want die vonden het een beetje spannend.
Daarnaast was er een andere groep. (het was een groepje van 4 kinderen).
Er was een groep van alleen maar jongens en een groep van jongens en meisjes (dat was de grootste groep).
Het groepje met 4 kinderen en de groep van 2 kinderen waren als eerst thuis bij de camping.
De andere 2 groepen waren uiteindelijk bij elkaar gekomen en dat was wel leuk.
Maar toen werden kinderen heel moe en ze hadden geen water meer dus gingen ze water proberen te halen bij het Badhuys (restaurant aan het strand). De mensen bij het Badhuys waren heel aardig.
Ze mochten binnenkomen en hadden ranja gedronken. En ze moesten wachten op juf Francis en juf Veronica die ze ophaalden. Kort samengevat: het was een hele bijzondere leuke dropping!
Op de camping hadden de juffen thee gezet en limonade neergezet. Je mocht ook chips.
Toen iedereen op de camping terug was, was het heel laat en iedereen ging slapen.



Vlieland vrijdag 3 juli 2020

We waren vandaag lekker laat wakker geworden omdat we de dag daarvoor de dropping hadden. Toen we wakker waren gingen we ontbijten.

Na het ontbijten gingen we de dropping nabespreken omdat het uit de hand was gelopen voor een groepje. Daarna kregen we een kaartje voor de babyfotowedstrijd.

Toen we dat kaartje hadden ingevuld, gingen we lunchen.

Na het lunchen gingen we naar de haven want daar stonden 2 speedboten op ons te wachten, om zeehonden te spotten.

We zagen onderweg zeehonden dat was zo schattig en ook een baby zeehond.

Toen de eerste 2 groepjes klaar waren ging het laatste groepje. Toen we terug waren gingen we eten we aten chili. Na het eten gingen we naar het strand om een wandeling te maken.

Toen we terug waren mochten de kinderen die wilden douchen. Na de douchen gingen we chillen en langzamerhand werden we moe dus gingen we proberen te slapen dat was ongeveer om half 2. Het was een hele leuke dag 😊❤️

Zaterdag kamp 2020 Vlieland

Het is half negen we zijn net wakker. juf Betty stormt onze tent binnen wakker worden!!

ja het was de dag van de bonte avond, maar eerst ontbijten, zoals gewoonlijk krijgen we wit en bruin brood en jam, nutella, hagelslag, kaas en kipfilet. Na het ontbijt konden we op ons mobiel, daarna moesten we omkleden, we gingen nog even op onze mobiel en toen werden we geroepen om naar het zwembad te gaan het was heel leuk.

toen gingen we weer terug naar de camping we gingen nog met z'n allen iets doen en toen gingen we avond eten.

Na het avondeten gingen een paar kinderen helpen met de versiering voor de bonte avond.

Toen werd iedereen geroepen voor de bonte avond het was super leuk en rond 22.00 was het afgelopen toen was alleen nog de uitreiking van de babyquiz en toen dat klaar was gingen we nog even op onze mobiel daarna gingen we nog op onze mobiel en toen gingen we slapen.

Zondag 5 juli: De laatste dag

We waren niet blij dat we wakker waren geworden, want we wouden natuurlijk nog op Vlieland blijven maar aan alles komt een einde dus ook aan kamp. Dus alle laatste spulletjes werden in de koffer gedaan. Ook al waren ze niet van ons.

Toen we naar de boot gingen waren we allemaal uitgeput. Het waide heel hard en we hadden tegenwind dus duurde het wat langer.

Toen we van de boot afstapten gingen we naar de bus maar eerst moesten we wachten en toen de bus er was gingen we de koffers inladen. In de bus waren we lekker aan het eten en Benjamin sliep.

Toen we aankwamen zagen we allemaal ouders naar ons zwaaien en kregen we nog een leuke sleutelhanger van de juffen daarna gingen we allemaal naar huis.

